

Met heil bezocht

herinneringen aan dr. C. Steenblok en Gods volk in Poortvliet

J. Mastenbroek

ISBN nummer 978 90 331 2499 0

€ 19.50

In zijn woord vooraf schrijft dhr. Mastenbroek dat hij de gedachte al enkele jaren bij zich droeg om iets te publiceren uit het leven van Gods volk in Poortvliet. Na gesprekken met ouderling M.C. van der Slikke en vele anderen is dit boek ontstaan. Maar ook uit andere bronnen heeft de auteur geput. Mastenbroek realiseert zich ook dat hij lang stilgestaan heeft bij de periode waarin ds. C. Steenblok predikant van de Gereformeerde Kerk te Lopik is geweest. Waarom dan toch zo uitvoerig? Omdat de gang van ds. Steenblok van Lopik liep naar Poortvliet. De schrijver voelt zelf ook aan dat hij veel tijd besteed heeft aan het verblijf van Steenblok in Lopik, toch wil hij dit vermelden om recht te doen door het weergeven van de feiten. Het moet duidelijk worden dat ds. Steenblok het niet meer uit kon houden in de Gereformeerde kerken. Dus geen biografie over Steenblok. De periode na zijn vertrek is slechts in korte trekken vermeld, want dit tijdvak valt buiten het bestek van dit boek. De opzet van dit boek is niet om te eindigen in de mens maar om de nadruk te leggen op het vrije en soevereine werk des Heere. Bij al het waardevolle en soms jaloersmakende uit de gesprekken en overleveringen, is de schrijver er niet geheel aan ontkomen, dat soms de mens er tussen zit. Trouwens dat werd door een van de geïnterviewde ook zelf aangegeven: *‘Een maens bedoel duzend keer z’n eige’ (mevrouw Hage op blz. 181).*

De indeling van dit boek is als volgt samengesteld: van oude tijden af, Kruisgezanten en Bakkerianen, een spotter werd gegrepen en de Rijke werd de armste, uit het leven van Cornelia Bergers en tot een trommelslag gesteld. Dan volgen vijf hoofdstukken over dr. Steenblok in Lopik. Daarna uit het leven van Stientje Geuze, Jan Marinus Uijl, Jozina Pieterella Heijboek-Vos, ‘een halve eeuw in het ambt’ en ‘ik ga nooit mee naar dat kleine kerkje’. Het geheel wordt afgesloten met een uitvoerige literatuuropgave en halverwege zijn een aantal unieke foto’s opgenomen, die wel niet direct met de inhoud van het boek te

maken hebben, maar het zou jammer zijn als zij niet gepubliceerd zouden worden.

In dit boek wordt melding gemaakt van de wonderwerken Gods in het verleden, ook in Poortvliet.

Het is verleidelijk om uit de verhalen veel te citeren, maar dat is het gevaar groot dat het uit zijn verband wordt gehaald. Wilt u meer lezen over de wonderen van de Allerhoogste in Poortvliet en omstreken, dan moet u het zelf aan schaffen. Het is de moeite waard, zeker voor hen, die op de een of andere manier verbonden zijn met Poortvliet, maar ook ver daar buiten. Om toch een kleine indruk te geven, wil u een klein gedeelte uit het leven van Jan Marinus Uijl citeren (blz. 158):

... Als aan Jan gevraagd werd om naar een gezelschap te gaan, zei hij: 'Ja, maar als ze over dominees beginnen, stap ik meteen op, want daar houd ik niet van!' Ook kwam er bij hem wel gezelschap aan huis. Jan vroeg aan een man of hij een gebed wilde doen aan het einde van het samenzijn. Die man probeerde het en vroeg aan de Heere om één druppeltje bloed. Toen hij amen zei, wilde hij weggaan. 'Blijf nog even tot de anderen weg zijn', vroeg Jan. Toen dat gebeurde, zei hij: 'Zal je dat nooit meer doen? Ik heb je horen vragen om één druppeltje bloed. Maar die speer moest in Zijn zijde, het bloed moest vloeien. Anders zou de Kerk aan de besnijdenis van Jezus al genoeg hebben!'...

J. Mastenbroek eindigt zijn woord vooraf met de volgende woorden: moge de lezer met heilige jaloersheid vervuld worden bij het lezen van de handelingen Gods met Zijn gunstvolk op aarde. Dan is de aan dit boek bestede tijd niet vergeefs geweest. Daar sluit ik me graag bij aan: God alleen de eer en ... de zondaar de zaligheid.